

Op de site <http://www.vondelkwartier.web-log.nl/> staat het volgende verslag:

1. Reünie J.P. Coenschool.

Op zaterdag 8 november 2008, bij stralend herfstweer, kwam de 6e klas uit 1954 van de J.P. Coenschool weer bijeen in hun oude , zij het verbouwde, klaslokaal voor de in de Vondel al eerder aangekondigde reünie. Van de 43 leerlingen die de klas telde waren er 29 aanwezig. Meester Pim Hennis (84 jaar) was met zijn vrouw aanwezig . Sommigen kwamen van om de hoek en anderen uit Engeland, Israël en Amerika.

Medeorganisator Henk de Haas verteld: "het was een geweldig gevoel om elkaar weer na 54 jaar terug te zien Het is moeilijk te omschrijven maar omdat je jeugd met elkaar doorgebracht hebt, is dat toch de band van de reünie.

Poëzie albums, foto's en verhalen van vroeger: haasje over op het schoolplein, de schooltuintjes, vakantie in Lunteren, priktollen, pinkelen, voetballen op de nog niet bebouwde veldjes tussen de Jan Luijkenstraat , Leeuwendalerstraat en de Tesselschadestraat. Op de Muiderslotweg vanaf de Jan Luijkenstraat richting Rijksstraatweg stonden maar een tiental huizen en daar werden veel hutten gebouwd. Iedereen heeft zo zijn eigen herinneringen aan de school en zijn gebouw. Daar stonden vroeger kasten, waren die deuren (zijn nog origineel) niet groen, daar op die plek bij de trap stond het beeldje van J.P. Coen. Als je de trap opging kwam je in het handarbeid lokaal. Hoe is het gegaan en wat is er van iedereen geworden? Dat is de chemie voor de reünie van onze klas uit de Vogelbuurt en het Vondelkwartier geweest.

De meesten hebben ook nog een rondje in de buurt gemaakt waarbij op locatie vele verhalen ter berde kwamen. Het was een hele emotionele dag, een dag om nooit meer te vergeten".

"Deze eenmalige reünie heeft de verwachtingen van de stuurgroep, bestaande uit Lien van Driel, Evert Boon, Henk de Haas , Kees Koutstaal en Varno Morseld, ver overtroffen. Aan het eind van de happening stelde Joop Vaz Dias ons voor een groot dilemma : hij nodigde ons uit om over 2 jaar een reünie in Israel te houden.

Peter Baljet liet het er ook niet bij zitten en vond dat we het jaar daarop dan maar naar Florida in USA moesten komen."

"Wij hebben het zeer op prijs gesteld dat dhr. Reinier Bos, directeur van "De Dolfijn", zoals de school nu heet, zijn school aan ons ter beschikking heeft gesteld. Hartelijk dank voor deze geste!"

De foto's van de reünie staan op de Website : "www.pieter.breedijk.net". Kijk bij 081111 reünie J.P. Coenschool (aanklikken) en klik op de originele klassenfoto uit 1954.