

# Reünie zonder Miss World



Uiterst links Henny van Eeten die in Londen woont, rechts Lien van Driel uit Zandvoort

WILLEM BRAND

**HAARLEM -** Daar zaten ze dan na 54 jaar weer in de klas: 29 klasgenoten uit de zesde klas van de Jan Pieterszoon Coenschool - nu de Dolfijn geheten - uit 1954. Jammer dat Rina Ladders, Miss World in 1962, er om gezondheidsredenen kon zijn. Over twee jaar is zij er wellicht wel bij, bij Joop Vaz Diaz in Israël.

"De meesten van ons zitten op de Route 66, qua leeftijd," grapt Kees Koutstaal uit Kortgene. Samen met Evert Boon uit Benthuizen, Henk de Haas uit Cuyk, Varno Morsveld uit Goirle en Lien van Driel uit Zandvoort zat hij in de Stuurgroep. De voorpret was het allemaal al waard, zaterdag was het toetje. Ondanks een niersteenoperatie een week eerder was Peter Baljet uit Florida overgevlogen. Lien: "Om de klassenfoto te actualiseren hadden we van iedereen een pasfoto gevraagd. Die van hem spatte in vol ornaat van het scherm. Peet bleek kolonel in het Amerikaanse leger en had zichzelf met al zijn onderscheidingen opgestuurd." Terug in de klas blijkt Peter Baljet de bescheidenheid zelve.

Over Peter Baljet zou je een boek kunnen schrijven. De in 1941 geboren Peter belandt met zijn moeder in een Japans gevangenenkamp, overleeft die vier keiharde jaren en gaat twee jaar naar Australië om op te knappen. In 1949 als Soekarno in Indonesië aan de macht komt, gaan zijn ouders terug naar Holland. Tien jaar later emigreert het gezin naar Amerika. Daar moet Peter meteen in militaire dienst. "De enige reden dat ik Amerikaan ben geworden, is dat ik officier kon worden," zegt hij. Hij gaat bij de reserves, wordt lid van de Special Forces in Midden-Amerika en trouwt in 1966 met een Spaanse stewardess. De link met Joop Vaz Diaz is dat Peter dankzij Joop op judo ging. Pe-

ter: "Die had toen al de zwarte band."

In diensttijd maakte Joop Vaz Diaz zijn sportopleiding af. Met zijn broer en ouders emigreerde hij naar Israël waar hij begon als gymnastiekleraar in een kibboets. De knokker Joop ("Als iemand mij uitschold, gaf ik hem meteen een knal voor zijn kop.") verhuisde met de familie naar de Hollandse enclave in Tel Aviv. Daar begon hij aan werknemers van de KLM judoles te geven. Nu heeft hij de grootste sportschool van het land. Dankzij die school ontmoette hij zijn tweede vrouw, miss Israël. Over miss'en gesproken! Joop Vaz Diaz: "Op een dag zat ik op balkon en stopt er een witte Mercedes. Wie stapt eruit? Rina Ladders. In Haarlem woonde ze bij me in de buurt. Ik heb met haar en haar man Chubby Checker een week opgetrokken." Tijdens de borrel nodigt hij de hele klas uit om naar Israël te komen. Over twee jaar want dan heeft iedereen de tijd om voor de reis te sparen.

Uitgave van Holland Combinatie

[www.haarlemsweekblad.nl](http://www.haarlemsweekblad.nl)

# Haarlems Weekblad